

DE SYV Stråler

- den nye tidsalders psykologi

5:8

Erik Ansvang



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk



DE SYV STRÅLER

- den nye tidsalders psykologi

5:8

Erik Ansvang



De Syv Stråler

- den nye tidsalders psykologi

5:8

af Erik Ansvang

De syv stråler og det enkelte menneske

Alle væsener i kosmos – fra et atom til en galakse og det, der er endnu større – består af en sum af frekvenser eller energimønstre, der alle er underfrekvenser af Det Ene Livsvæsens overordnede energistømning. Det samme gælder for det enkelte menneske, for det består også af en sum af forskellige energier. Et menneske består af partikler, der vibrerer på bestemte frekvenser.



Umiddelbart kan man få den opfattelse, at når de syv stråler er strømmende energier, så vil videnskaben om de syv stråler være meget u håndgribelig, men i virkeligheden er det en særdeles konkret videnskab, for alle mennesker udtrykker sig gennem stofformer. Uanset om stofformerne er mentale, astrale eller fysiske, så er der stadig tale om *substantielle* stofformer, som består af partikler, der vibrerer på bestemte energifrekvenser.

Efterhånden som indsigten i menneskets natur vokser, bliver forskerne opmærksomme på de store forskelle, der er på menneskers evner og personligheder. Variationerne er ganske enkelt utallige. I denne mangfoldighed møder man frygtløse vovehalse og forsigtige nonner – skuespillere, der bader sig i rampelyset og eneboere, der lever i det skjulte – udadvendte politikere og forretningsfolk samt indadvendte forskere, forfattere og filosoffer – etc. Variationerne er som sagt utallige. Menneskeheden udgør en helhed, men den består desuden af en mangfoldighed af forskellige typer og temperamenter.

Hvis man ønsker at studere og forstå den menneskelige natur og skabe overblik over denne enorme forskelligartethed – og dermed over menneskets ufatteligt mange muligheder – har man brug for en nøgle, og denne nøgle er de syv stråler. Ved hjælp af kendskabet til de syv stråler kan man opbygge et logisk system, for udgangspunktet er, at der findes *syv hovedtyper* af menneskelige væsener. De overordnede stråler indeholder altid alle syv stråler, og det betyder, at ethvert menneske latent har alle egenskaber og evner i sig, men hos hver af de syv hovedtyper er der en fremherskende tendens. Kendskabet til disse syv mennesketyper og deres egenskaber er nøglen til en dybere forståelse af den menneskelige natur.



Egenskaber og kvaliteter er frekvenser og former

Menneskets legemer eller stofformer, som det udtrykker sig igennem, og som er udtryk for dets karakter, svinger på forskellige frekvenser, og de fleste er selv i stand til at opleve og erkende disse frekvenser i samspillet med andre mennesker. Men når psykologer beskriver disse forskelle, kalder man dem for menneskets natur, karakter, egenskaber og kvaliteter, selvom forskellene med stor præcision kan beskrives som frekvenser i stofformer.



I samspillet med andre vurderer alle mennesker hele tiden andre menneskers karakter, for de kategoriseres konstant efter deres egenskaber og kvaliteter. Andre mennesker puttes i imaginære kasser afhængig af, om de bedømmes som gode eller mindre gode, kloge eller mindre kloge, højere eller lavere udviklede etc. Og efterhånden som mennesker lærer hinanden at kende, bliver vurderingen stadig mere nuanceret. Summen af et menneskes egenskaber samles til en helhed, der opfattes som et menneskes samlede identitet eller natur.

Hvis man er i stand til at etablere en vis grad af upersonlighed i forholdet til sin egen natur, er det muligt at foretage den samme analyse af sig selv. Efterhånden som livet og erfaringerne tegner et mønster, kan man få en fornemmelse af, hvordan det samlede mønster ser ud, og dermed kommer man tættere på at afdække, hvem man i virkeligheden er. Med denne indsigt kan man gradvis blive *sig selv*, og det kan føre til det næste og vigtige skridt, at man bliver *sit Selv* – det vil sige, at man bliver den, man inderst inde er – *sin sjæl*. Og det er den dybere hensigt med inkarnationen.

Karmiske situationer og energikvaliteter

Inkarnationen har to primære formål. Den ene er karmisk afvikling, og den anden er at udtrykke det energimønster eller den bestemte kvalitet, som sjælen har udvalgt til den aktuelle inkarnation. Kendskab til stråleopbygningen giver derfor en vigtig nøgle til forståelse af den udvikling, der er planlagt af sjælen i det aktuelle liv, for sjælen tilrettelægger inkarnationen ved at udvælge strålerne.

Åndsvidenskaben oplyser, at sjælen udvælger nogle få, men vigtige karaktersvagheder, som skal bearbejdes i inkarnationen. Samtidig beskrives det, hvordan sjælen udvælger den del af sin natur, som den ønsker at bearbejde. Sjælen udvælger bestemte stråler til bestemte legemer, og derved vil de ønskede egenskaber uundgåeligt komme til udtryk. En bearbejdning af de ønskede karakterområder vil derfor være naturlig i den pågældende inkarnation. Når man ved, at det er denne metode, sjælen anvender, tegner der sig samtidig en metode til en effektiv selvanalyse og mulighed for selvrealisering.



Set i relation til den overordnede planetariske udvikling, forekommer det enkelte menneske naturligvis ubetydeligt, men planeten som et livsvæsen består af *summen* af alle levende væsener. Planeten – som mennesket er en vigtig del af – skal selv realisere sin overordnede opgave i Solsystemet. Derfor er det indlysende, at hvert enkelt menneske har stor betydning for planetens samlede udvikling.

Desuden er det forkert at betragte mennesket som adskilt fra naturen og planeten. Summen af menneskeheden og de øvrige naturrigger *udgør tilsammen* planeten som en livsenhed. Menneskeheden er en vigtig del af det arbejde, som planeten som helhed har til hensigt at realisere, og det sker ved, at det enkelte menneske realiserer sig selv – det vil sige, at det enkelte menneske bliver den, det inderst inde er, og derved finder det sin plads i den planetariske helhed.

At finde sig selv og arbejde i overensstemmelse med sjælens hensigt betyder blandt andet, at man finder sin livsopgave. Livsopgaven er det tjenestearbejde, der giver mulighed for at realisere sjælens hensigt. Et tjenestearbejde indebærer derfor ikke opofrelse, og det er heller ikke udtryk for selvoptagedhed. Formålet med tjenestearbejdet er at udvikle sjælens egne egenskaber for sjælens egen skyld – *men til gavn for helheden.*

Stråleanalyse

Alt er energi. Mennesket *er* energi. Viden om den samlede energistruktur er derfor en forudsætning for, at man kan lære sig selv at kende, som det man er – *summen af flere energier*. Det vil aldrig være muligt at nå til denne erkendelse ved hjælp af traditionel psykologi, som ikke har kendskab til menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande. Men selvom man har indsigt i åndsvidenskab og strålelæren, er det vanskeligt at lave en sikker stråleanalyse, for det kræver, at man er i stand til at skelne imellem de forskellige aspekter. Ethvert menneske befinder sig i og udtrykker sig igennem flere legemer eller stofformer, og hvert legeme har sin egen stråle, frekvens eller kvalitet, som skal afdækkes.



Et eksempel på hvor svært det i virkeligheden er, kan illustreres med spørgsmålet: *Hvor meget af tænkningen er udtryk for fysisk hjerneaktivitet, og hvor meget er udtryk for aktivitet i mentallegemet?* Ikke nok med det – følelserne blander sig også i tænkningen. Når en tanke toner frem i hjernebevidstheden, er man så i stand til at afgøre, om det var følelsen, der aktiverede tanken, eller tanken, der aktiverede følelsen? Eller kom impulsen eventuelt fra sjælen?

Når man vil analysere sin egen stråleopbygning, er det ikke nok at vide, hvilke strålekvaliteter, man råder over, og hvilke legemer de stammer fra. Det er heller ikke tilstrækkeligt at vide hvilke stråler, der er fremherskende og hvilke, der er mere nedtonede. På nuværende tidspunkt i udviklingen er det ganske enkelt ikke muligt at adskille strålekvaliteterne og kategorisere dem, sådan at en stråleanalyse med sikkerhed kan belyse, hvornår en impuls kommer fra sjælen, hvornår den kommer fra mentallegemet, hvornår den stammer fra astrallegemet, og hvornår den er æterisk – etc.

En selvanalyse kræver hårdt arbejde, stor viden og ikke mindst betydelig *indføling*. Hvis man ikke er i stand til at kombinere sin viden om strålerne med indfølingsevne, er det ikke muligt at trænge ind i sin inderste natur, for en stor del af menneskets natur er emotionel, og derfor er den ikke underlagt den konkrete tænkning. Denne kombination er derfor en forudsætning for at omsætte strålelæren til en anvendelig stråleanalyse.



Eksoterisk og esoterisk psykologi

Der er en afgørende forskel på esoterisk psykologi og traditionel eksoterisk psykologi. I esoterisk psykologi skaber kombinationen af strålevidenskaben og astrologien både en horisontal klassificering i forhold til *egenskaber*, og en vertikal klassificering i forhold til *udviklingstrin*. Esoterisk psykologi gør det muligt at vurdere, hvor meget mental kontakt et menneske har – og hvor meget sjælskontakt det har – etc.

Den esoteriske psykologi – der kombinerer strålevidenskaben og den esoteriske astrologi – giver mulighed for at klassificere og afgrænse menneskelige egenskaber i såvel en vandret som en lodret dimension, og dermed kan den esoteriske psykologi give den suverænt mest præcise beskrivelse af et menneske.

Den almindelige eksoteriske psykologi har ikke disse muligheder. Traditionel psykologi skelner knap nok mellem det mentale og det astrale – mellem tanker og følelser. Og sjælen som begreb eksisterer overhovedet ikke i det anerkendte psykologiske menneskesyn – for ikke at tale om højere bevidsthedsniveauer. Den traditionelle psykologi er reelt baseret på neurofysiologi, der betragter mennesket som en biologisk mekanisme, der består af cellefunktioner, og derfor er der ingen grund til at skelne mellem følelser og tanker, for den menneskelige psyke er blot et resultat af biologiske impulser i den fysiske hjerne.

Når åndsvidenskaben oplyser, at der bag den fysiske verden findes astrale dimensioner, og bag den astrale verden findes mentale dimensioner etc., så bliver det både muligt og vigtigt at skelne mellem følelser og tanker. Det er vigtigt, fordi tanken er stærkere end følelsen. Og hvis man vil afdække og kontrollere summen af uudviklede følelser i menneskets bevidsthed, er man nødt til at anvende tanken som det eneste mulige redskab til at realisere denne intention.

Verden, som den ser ud i dag, er *ikke* udtryk for tænkning, men for egoistiske følelser, grådighed og begær. Derfor lever størstedelen af menneskeheden – som reelt er en enhed eller én familie – i sult og fattigdom. Det er tænkeevnen og dermed forståelsen af årsag og virkning, der alene kan løse dette verdensproblem.

Strålerne for ånden, sjælen og personligheden



Et legeme er altid styret af én bestemt stråle. Det betyder, at *samtlig*e stofpartikler i det pågældende legeme er betinget af den aktuelle stråle. Et legeme kan derfor ikke skifte mellem forskellige stråler og kvaliteter i livets løb – selvom det er en påstand, man af og til møder.

Et menneske skifter *ikke* stråler i løbet af en inkarnation. Selvanalysen går derfor ikke ud på at finde ud af, om man udtrykker en bestemt strålekvalitet i astrallegemet om morgenen og en anden om aftenen i et forsøg på at forklare skiftende emotionelle stemninger. Opgaven er at finde ud af hvilken stråle, partiklerne i det pågældende legeme er betinget af.

Strålekombinationen i personlighedens legemer (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æterisk legeme) er valgt af sjælen i samarbejde med Karmas Herrer¹, og personligheden kan *ikke* udskifte strålerne undervejs – og hvem ved i øvrigt, hvordan man i givet fald skulle bære sig ad med det?

Når åndsvidenskaben oplyser, at et legeme befinder sig på en bestemt stråle, er det udtryk for noget meget konkret, for det betyder, at legemet er en stofform, som består af partikler, der svinger på denne stråles frekvens. Hvis nogen påstår, at de har skiftet stråle, ville det betyde, at de har formået at udskifte samtlige partikler i det aktuelle legeme. Og så bør man spørge, hvordan i alverden vedkommende bar sig ad med det. Man skal ikke gøre sig håb om at få en videnskabelig indføring i en avanceret teknik, for konklusionen er, at *ingen* skifter stråler i livets løb.

¹ Karmas Herrer kaldes også Lipikaerne (sanskrit). Karma betyder "handlinger". Karmas Herrer er karmas "bogholdere" for menneskehedens verden, og de tilhører et meget højtstående hierarki af åndelige væsener, som har til opgave at optegne årsager og virkninger i menneskets verden og omsætte dem til handlingsplaner.

De aspekter i mennesket, som er permanente i meget lange tidsrum, er ånden eller monaden, sjælen og de permanente atomer, (som samler stoffet til legemerne med de ønskede vibrationer). Ifølge åndsvidenskaben har disse aspekter derfor den samme stråle i mange liv.



Ånden har samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i hele den individuelle udvikling.

Personligheden og legemerne har mulighed for at skifte stråle mellem hver inkarnation.

Ånden eller monaden har samme stråle i milliarder af år, for det er ånden, der er menneskets inderste liv. Det gælder ikke alene mennesket, men ligeledes alle andre levende væsener. *Ånden har derfor samme stråle i hele evolutionen.*

Sjælen har samme stråle i en meget lang periode, selvom perioden er væsentlig kortere end åndens, for ifølge åndsvidenskaben blev sjælen først skabt som selvstændig enhed i forbindelse med individualiseringen for cirka 18 millioner år siden. På dette tidspunkt bevægede mennesket sig fra dyreriget til menneskeriget². Sjælen er *ikke* evig, for den opløses ved 4. indvielse³. *Sjælen har derfor samme stråle i hele den individuelle udvikling.*

Sjælen skifter ikke stråle undervejs – undtagen i meget specielle tilfælde.

Personligheden og legemerne har til gengæld mulighed og behov for at skifte stråle mellem hver inkarnation, og det sker ofte, for det er netop ved hjælp af disse strålekombinationer, at mennesket udvikler sig og lærer forskellige aspekter af sig selv at kende.

Åndens faste stråler, sjælens relativt faste stråler og personlighedens og legemernes skiftende stråler er fundamentet for strålepsykologien.



Lemurien – én stråle dominerede

Hvis man går langt tilbage i tiden og ser på udviklingen i den lemuriske periode, oplyser åndsvidenskaben, at menneskeheden dengang arbejdede på at koordinere det fysiske legeme og æterlegemet. I dyr er kun tre af de syv chakraer aktive. Menneskehedens opgave på Lemurien var at aktivere samtlige syv chakraer i stedet for kun de tre, der er aktive i dyreriget. På denne måde arbejdede mennesket på at fungere som et individualiseret væsen med de karakteristiske egenskaber, der kendetegner et menneske og som samtidig adskiller det fra dyrene, som har en gruppesjæl (se appendiks). I den lemuriske periode var den fysisk-æteriske stråle dominerende, og den har påvirket menneskeheden i millioner af år.

2 Se appendiks.

3 Se appendiks.



Atlantis – to stråler dominerede

I den atlantiske periode, hvor menneskets følelsesmæssige natur skulle opbygges og udtrykkes, blev astrallegemets stråle aktiv. Kombinationen af den fysisk-æteriske stråle og den astrale stråle bestemte nu menneskets natur. Mentallegemet og kausallegemet (sjælens legeme) var naturligvis også i denne periode en del af menneskets totalitet, men de var inaktive i det inkarnerede menneske og havde derfor ingen praktisk betydning, for menneskets intellekt var endnu ikke aktiveret. Og når mennesket ikke havde udviklet sit intellekt, var det selvsagt ligegyldigt, hvilken stråle det manglende intellekt befandt sig på.



Nutiden – tre stråler dominerer

I nutiden – i den indoeuropæiske periode – skal mennesket udvikle intellektet eller tænkeevnen, og derfor trådte en ny stråle i aktivitet – mentallegemets stråle. Menneskeheden er derfor i denne periode under påvirkning af tre stråletyper – en fysisk-æterisk stråle, en astral stråle og en mental stråle – og vekselvirkningen mellem dem. Det er nu kombinationen af disse tre stråler, der bestemmer menneskets natur.



Personlighedens integration – fem stråler dominerer

I den nuværende udviklingsperiode vil mange mennesker nå et punkt, hvor udviklingskurven begynder at rejse sig stejlt. I åndsvidenskaben kaldes dette punkt for "*personlighedens integration*". Det betyder, at intellektet når et niveau, hvor det begynder at få kontakt med sjælen. Og sjælen responderer ved at sende en strøm af energi ned i personligheden. På denne måde hjælper sjælen med at integrere personligheden, og dermed dannes der en helhed af det fysisk-æteriske, det astrale og det mentale legeme – det, der kaldes personen eller personligheden.

I forbindelse med personlighedens integration træder yderligere to stråler i aktion. Den ene er *personlighedens stråle*, for det er den, der fremkaldes af koordineringen af mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. Men desuden træder *sjælens stråle* i aktivitet, for det er sjælen, der fremkalder integrationen. Derfor træder de to stråler frem samtidig. Det er årsagen til, at evolutionen nu tager en voldsom fart, og udviklingskurven stiger stejlt.

Set fra et esoterisk psykologisk synspunkt står mennesket nu med en integreret personlighed og spirende, men endnu ubevidst sjælkontakt, der resulterer i den mangfoldighed af muligheder, som samspillet mellem fem stråletyper skaber. Det er første gang, denne situation forekommer i menneskehedens årmillioner lange udvikling.

Hvis man ønsker at lære sig selv at kende, må man lære sin individuelle stråleopbygning at kende. Det betyder, at man skal analysere sig frem til fem aktive stråler – og desuden er det nødvendigt at finde ud af, hvor de befinder sig. *Ét er at genkende en kvalitet hos sig selv, et andet er at placere den det rigtige sted.*

Den videre udvikling

Efterhånden som menneskets udvikling skrider frem, sker der en forenkling frem mod det punkt, hvor personlighedsstrålen til sidst styrer det fysiske legeme, sjælsstrålen til sidst styrer astrallegemet og åndens stråle til sidst styrer mentallegemet i de sidste få inkarnationer, mennesket har tilbage inden 4. indvielse (se appendiks).

Forenklingen er mulig, for jo længere mennesket kommer i udviklingen, jo renere og klarere bliver stråletypen, fordi de åndelige kvaliteter bliver stadig mere dominerende.

Sagt på en anden måde, så repræsenterer 3. indvielse det udviklingstrin, hvor personligheden forsvinder i sjælens lys, og bliver sjælens villige redskab. Det betyder, at mennesket ikke længere repræsenterer noget personligt, men er blevet en *upersonlig sjæl*. På denne måde toner personligheden – det lavere menneske – bort, for personlighedens stråle bliver uvæsentlig, når sjælens stråle dominerer.

Konklusionen er, at jo længere mennesket kommer i sin udvikling af sjælelige og åndelige egenskaber, jo enklere bliver stråleopbygningen. Efter 4. indvielse vil mennesket blot være et udtryk for den åndelige (monadiske), atmiske og buddhiske stråletype.⁴

Et nødvendigt overblik

Når man gennem selvindsigt vil arbejde med at analysere sig frem til den rigtige strålekombination, er det vigtigt at tage nogle grundlæggende informationer i betragtning. Åndsvidenskaben oplyser ...



Ånd (monade)

Ånden er altid styret af en af de tre primære stråler. Ifølge åndsvidenskaben er åndens stråle uændret under hele evolutionsforløbet. Der er i alt 60 milliarder menneskelige åndsenheder (monader). 20 milliarder er 3. stråle monader (som er oversiddere fra forrige solsystem). 35 milliarder er 2. stråle monader (som er kernen i det nuværende Solsystem). 5 milliarder er 1. stråle monader (som er kimen til næste Solsystem).

4 Se appendiks.



Sjælslegemet

Sjælslegemet er styret af en af syv stråler. Sjælslegemet er uændret til 3. indvielse, hvor sjælen skifter til åndens stråle. Hvis sjælen er betinget af en af de sekundære stråler, vil den efter 3. indvielse skifte til åndens stråle (1., 2. eller 3. stråle). Det er et af de sjældne tilfælde, hvor en sjæl i løbet af nogle inkarnationer er tvunget til at skifte stråletype på sjælslegemet.

Legemernes stråler

Gennemsnitsmennesker skifter mellem et begrænset antal stråler på legemerne. Disciple har en højere udviklingsgrad end gennemsnitsmennesker, og derfor har sjælen ofte brug for at anvende flere stråle kvaliteter, for at fremtvinge bestemte kvaliteter i mennesket. Derfor kan alle syv stråler forekomme på alle legemer.



Mentallegemet

Mentallegemet kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 1., 4. eller 5. stråle.
Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.



Astrallegemet

Astrallegemet kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 2. eller 6. stråle.
Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.



Fysisk-æterisk legeme

Det fysisk-æteriske legeme kan skifte fra liv til liv. Gennemsnitsmennesker: 3. eller 7. stråle. Disciple: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle.



De permanente enheder

De permanente enheder udtrykker en af syv stråler. De er uændrede under hele det individuelle evolutionsforløb. Ofte er de forskellige fra åndens stråle. De permanente enheder er alle på samme stråle, men ikke nødvendigvis på samme stråle som ånden. Strålen ligger fast indtil 4. indvielse, hvor sjælslegemets, mentallegemets, astrallegemets og det fysisk-æteriske legemes permanente enheder forsvinder.



Personlighedsstråle

Personlighedsstrålen kan skifte fra liv til liv – mellem 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle indtil personlighedens integration, og 1., 2., 3., 4., 5., 6. eller 7. stråle efter personlighedens integration.

Personlighedsstrålen kan skifte hvert liv, for den er en kombination af de tre lavere legemers stråler, og personligheden kan derfor være på alle syv stråletyper – dog ikke på hele udviklingsvejen. Frem til det punkt i udviklingen, hvor personligheden og sjælen får kontakt med hinanden, kan personligheden kun skifte mellem fem af strålerne – de fire sekundære stråler og syntesen af dem, som er den 3. primære stråle – for som nævnt er de primære stråler mere abstrakte i deres natur, og derfor er de ikke relevante, før en vis udviklingsgrad er opnået. Det tager derfor millioner af år og utallige liv blot at nå frem til et punkt, hvor mennesket kan udtrykke 3. stråle. Først når personlighedsintegrationen er begyndt, bliver det muligt at udtrykke 1. og 2. stråle gennem personligheden, og derefter kan der veksles mellem samtlige syv stråletyper.

Til slut bør der advares mod et udbredt blændværk blandt mennesker med mere detaljeret kendskab til strålelæren, for de kan have tilbøjelighed til at påstå, at de har en af de mindre typiske stråler i deres stråleopbygning, for derved kommunikerer de jo, at de er accepterede disciple med en højere udviklingsgrad end andre.

Med denne viden om de syv stråler og det enkelte menneske i bagagen er fundamentet lagt til en gennemgang af de syv stråler – én for én – set fra et personligt eller individuelt synspunkt.

Appendiks



Individualisering

På samme måde som et menneske er en personlighed, så længe det er i inkarnation, er hvert enkelt dyr i dyreriget det også, men disse "personligheder" er ikke, som hos mennesket, udgået fra en selvstændig sjæl eller individualitet, men fra en gruppesjæl, som har mere end én "personlighed" i inkarnation på det fysiske plan på én gang. Der kan være flere eller færre i inkarnation afhængig af, om dyret tilhører udviklingsmæssigt lavere- eller højerestående arter. Når dyret dør, går det derfor tilbage til sin gruppesjæl, og alle de erfaringer, det har indsamlet i sit fysiske liv, kommer derfor alle senere fødte "personligheder" fra samme gruppesjæl til gode. Det er det, man kalder instinkt. Efterhånden som en gruppesjæl specialiserer sig og udvikler sig, spalter den sig sådan, at hver enkelt ny gruppesjæl efterhånden indeholder færre og færre individer. For de højerestående pattedyrarters vedkommende er der kun ganske få. Til sidst spaltes gruppesjælen sådan, at der kun er ét eksemplar eller én "personlighed" tilbage, som herefter bliver bevidst om, at den er adskilt fra gruppen. Og derved sker individualiseringen, hvor en ånd (monade) forbinder sig med den, og den fødes derefter ikke mere som dyr, men som menneske. Denne individualisering kan kun ske gennem syv pattedyrarter, og processen skal stimuleres gennem kontakt med mennesker. Af disse syv arter kender vi de fem: Hunden, katten, hesten, elefanten og en af de store menneskeaber. De to sidste kendes ikke. Muligvis er de ikke udviklet endnu. I den nuværende periode kan der ikke fødes flere individualiserede dyr som mennesker, for det siges, at "døren til menneskeriget er lukket". De dyr, der nu individualiserer, træder ind i en slags nirvana og "sover" der, indtil det rette tidspunkt indtræffer i en senere periode, hvor der vil være passende menneskeformer til dem. En gruppesjæls udvikling begynder allerede i mineralriget og fortsætter i planteriget, hvor forholdet er nogenlunde det samme som i dyreriget.

Indvielser

Indvielse er et nyt stadie i det åndelige liv og er en del af den normale evolutionære udviklingsproces, der medfører fremadskridende udvidelser af bevidstheden. Ordet indvielse kommer fra det latinske "initia", der betyder de første grundsætninger i en videnskab. "Initia" eller "initiation" eller indvielse blev benyttet i mysterierne, hvor man sagde, at ypperstepræsten (hierofanten) "initierede" kandidaten i kundskaber, der hidtil havde været var hemmelige. Der findes "større" og "mindre" indvielser med mange grader eller trin. I åndsvidenskaben regnes der med fire store indvielser, som fører til den 5., der giver mesterskab – Asekha-indvielsen. Forud for indvielsen skal kandidaten undervises og bestå adskillige prøver, der ofte er meget vanskelige. Selv om enhver indvielse er absolut betinget af kandidatens indre udvikling, er den desuden en ydre ceremoni eller højtidelighed.

Atma-Buddhi-Manas

Atma er det højeste princip i menneskeudviklingen, og er betegnelsen for åndens (monadens) viljesstyring. Atma iklæder sig buddhi, som igen er forbundet med højere manas. Da højere manas (sjæls- eller kausallegemet) hos mennesket er uadskilleligt forbundet med buddhi, og da buddhi er atmas legeme, er det egentlig formålsløst at tale om dem enkeltvis. Atma-buddhi-manas er det åndelige menneske eller det samlede udtryk for ånden (monaden), der spejler sit viljesaspekt som atma, sit visdomsaspekt som buddhi og sit handlingsaspekt som manas. De betegnes også undertiden – lidt uheldigt – som ånden, den åndelige sjæl og den menneskelige sjæl.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk