

RUMMET

af Torkom Saraydarian



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

RUMMET

Af Torkom Saraydarian



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

RUMMET

af Torkom Saraydarian
Fra *The Science of Becoming Oneself*



Rummet er kilden, hvorfra alt udgår. Rummet er et levende, bevidst, allestedsnærværende, evigt eksisterende hav af elektricitet. Det er nærværelse.

Rummet visualiserer, mediterer og vil. Ideerne fortættes, bliver objektive, og det manifesterede univers træder frem.

Rummet ånder ind, og formerne smelter bort som et stykke is i havet. Intet bliver tilbage undtagen rummet.

Rummet er enhed. Kosmos og alt, hvad der eksisterer, er kun bobler i rummet.

Hvert manifesteret atom har rummet inde i sig. Den del af rummet er det virkelige selv i enhver manifestation. Den del af rummet er lovens, kærlighedens og lysets kilde. Det er den inderste kerne i ethvert atom, menneske, solsystem eller kosmos.

Rummet er ét. Det har ingen behov for at kommunikere – det er selve kommunikationen. Legemer har behov for at kontakte hinanden, men rummet inde i hvert menneske har ikke, fordi mennesket i sit indre rum er ét med hele rummet.



Mennesket befinder sig i rumalderen og flyver ud i rummet mod dets Moder. Men i realiteten bevæger mennesket sig ikke ud i rummet, det er ved at erkende sin uendelighed og enhed med rummet. Hvert eneste fremskridt i rummet er et skridt fremad mod menneskets indre væsen. Hvert skridt i erobringen af rummet er en proces i menneskets indre rum eller nedbrydningen af illusionens vægge, der adskiller det fra rummet. At erobre rummet betyder ikke at bevæge sig fra et sted til et andet. Det betyder at eliminere uvidenhedens vægge inde i mennesket.

Mennesket er en dråbe af rummet, krystalliseret, illusioneret og tilsyneladende afskåret fra sin kilde. Det er et bundet energirum i atomet. Det må forløses. Man har frigjort atomet, nu må man frigøre mennesket fra dets fængsel.

Menneskets eget rum er en begrænsning af dets bevidsthed. Menneskets rum strækker sig så langt, som dets erkendelse tillader det. At erobre rummet betyder at have mere råderum, at blive enklere og renere. At erobre rummet betyder at udstrække nærværet dybere, højere og vende front mod det sande selv.



Det rum, der befares med rumskibe og raketter, er det udvendige billede af det, der sker i det indre rum, inde i mennesket og menneskeheden som helhed. Der sendes kommunikationslinjer til Månen, til Venus, til Solen. I det indre rum er mennesket også i færd med at forbinde det, der i æoner har været adskilt. Mennesket kan nu lettere kommunikere med sin centrale ild, med kilden til sit liv, sin kærlighed og sit lys i det indre rum. På den måde bliver det i stand til at flyve ud mod et endnu større rum.

Det er interessant at bemærke, at rummet er ubevægeligt, evigt nærværende, mens den materialiserede side af rummet er aktivt, i bevægelse og foranderligt. Sådan er det også med mennesket. Det indre rum står over illusionerne, blændværket og mayaen, men dets legemer, følelser og tanker er aktive. Sand fred, sand salighed og glæde er karakteristisk for det indre rum. Derfor vil man opdage, at de, der nærmer sig deres egen essens, er fredfyldte og enkle. De er i glæden og saligheden.

Rummet er *"den i hvem vi lever, røres og er"*, som det siges af den gamle vismand Efimiades.

Der er kun én energi, som kan erobre rummet, og den energi er kærlighed. Kærlighed er rum forvandlet til ren elektricitet. Den er det eneste middel, hvormed mennesket kan hæve sig over sine begrænsninger og træde ind i sin ubegrænsede rumarv, ind i sin uendelighed.

Had er udelukkelse af rummet, udelukkelse af kærligheden, udelukkelse af livet. Overalt hvor rummet er lukket ude, hvad enten det er i hjertet, i sindet, i universet eller kosmos, er der lidelse, begrænsninger, død.

Rummet er lys, rummet er kærlighed, rummet er kraft, rummet er liv.

Al udvikling tager sigte på at erobre og blive rummet. Menneskets virkelige selv er rummet.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk